

## Woensdag 16 november 2016

Vandaag stonden we op met buiten striemende regen. Maar daar trokken we ons niets van aan want na het ontbijt kregen we weer leuke sporten: badminton, ropeskiping en snaggolf. Snaggolf is een vorm van hockey. Dus geen ongevaarlijke sport met die sticks en zo....

's Middags rode kool met worst. Lekkerrrrrrrrr!!!!!!

En dan weer flink doorstappen want we gaan naar Choco-story. Bij het binnenkomen krijgen we al direct een stukje lekkere chocolade. We leren over de Maya's en over madame de Pompadour, ook over cacao serviezen en rode bonen.

Nadien gaan we naar Historium. Waw, dat is pas leuk en ook een beetje eng. We krijgen een koptelefoon en in onze oren wordt het verhaal verteld van Anna en Jacob. Jacob werkt voor de schilder Jan Van Eyck en hij moet Anna afhalen die model moet staan voor het schilderij 'Madonna met Kanunnik'. Anna en Jacob worden natuurlijk verliefd en daardoor heeft de madonna dan ook een kindje op schoot.

Vanavond gaan we knutselen met nieuw moni's. We zijn benieuwd wat het gaat worden. Morgen daarover meer.....